

Toespraak Kees Welmers tijdens uitvaart Marijke van Oss

Begraafenis Marijke Wagenaars-van Oss 15-02-2023

Op deze begraafplaats rust Marijke, totdat ze weer opstaat tot haar bestemming, aan het einde der dagen.

Haar begraafplaats. Ze had haar plaatsje gereserveerd.

Veel mooiere bewoording is het Joodse Beth Chaim. Huis van Levenden. Of Jiddisch Gedort, gut ort – Goed oord.

Een plaats die haar dierbaar is. Waar haar overgrootouders, haar grootouders, haar ouders en zij zelf zoveel voor heeft betekend.

Een plaats waar in 1740 Salomon Simon zich vestigde. Zijn dochter Johanna trouwde met Mozes van der Heijden. Hun kleindochter Judith trouwde met Jakob van Oss, daar weer de kleinzoon van Robert (Bob) trouwde met Ruth de Levie, de ouders van Marijke. Vrijdag is het carnaval. Bob en Ruth leerden elkaar 84 jaar geleden kennen tijdens een carnavalsavond.

Haar ouders moest in de oorlog naar Zwitserland vluchten. Marijke werd daar als dochter van de kok en het kamermeisje in ballingschap geboren.

Marijke heeft de spannende vlucht van haar ouders onlangs nog weer geactualiseerd op papier gezet.

15 jaar geleden heb ik Marijke gevraagd of wij rondleidingen mochten geven over de begraafplaats.

Marijke stond er helemaal alleen voor om de begraafplaats in stand te houden. Niet gemakkelijk. Ze was dan ook heel blij toen in 2012 een groep vrijwilligers uit Oisterwijk haar aanbood om de inmiddels met teloorgang bedreigde begraafplaats te restaureren. En weer zat Marijke in het bestuur. Ondanks haar gezondheid een bijzonder sterke vrouw. Met een eigen mening en een eigen wil!

Het uiteindelijke doel is: De geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Oisterwijk door geven aan volgende generaties. De geschiedenis van Marijke is daar een onderdeel van.

Moge haar ziel gebonden zijn in de bundel des levens.